

BARN I NÖD

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Nr 4/24 - Årgång 53



SID 5



SID 7



 swish®
123 900 5752

Besök oss gärna på
www.barninod.com

Din gåva gör skillnad!

SOM FADDER ÄR DU MED

OCH FÖRÄNDRAR LIV!



Vill du vara med?

Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till det hem eller den grupp där barnet finns och kommer alla till del – ett så kallat kollektivt fadderskap.

Fyll i talongen på sidan 9 och skicka till oss – eller skicka ett mail till info@barninod.com och tala om vilka önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 0760-20 11 32.

www.barninod.com

Möjlighet till ett bättre liv...

Meningen med livet. Lycka i vardagen. Ett perfekt liv? Att jämföra sig. Att inte jämföra sig. Att kämpa med oro. Med ångest och ängslighet. Att lyckas. Att vara lycklig.

*Allt, för mig, sammanfattas i hoppet. Hoppet som stilla glöder i mitt inre. Hoppet som trots all motgång envist kämpar sig kvar. Ibland är hoppet som en färgsprakande karamell som tar över alla mina känslor. Ibland viskande så jag knappt hör. Oavsett ger hoppets beständighet mig en trygghet. En trygghet om att det finns en mening med livet. **

Ja, hoppet vägrar jag släppa greppet om. Jag tror ändå, trots allt negativt som vi ständigt överöses med av media, att godhet och medmänsklighet kan ha övertaget. Girighet och maktmissbruk ska inte segra. Det finns väl inget bättre än när man gjort något litet för en annan människa och man får se deras ögon lysas upp av glädje? Vi kan ju alla vara med och tända små ljus av hopp och glädje. Dessa små ljus driver mörkret på flykten.

Den här gången handlar vår tidning om en resa som Varughese Mathew (Thampy), som funnits med i Barn i Nöds arbete från början, gjort till sitt barndoms hemland Indien under juli. Under sin resa mötte han många barn och ungdomar som fått nytt hopp inför framtiden, genom Barn i Nöds arbete. Dessa som har fått en möjlighet att kunna försörja sig själva och sina familjer. Nya möjligheter till ett bättre liv.

Utan era gåvor hade det inte gått. Vi hoppas att Du vet att din gåva gör skillnad! Tillsammans gör vi stor skillnad för dessa som annars ingen hjälp skulle få. Det är inga stora projekt som det ropas ut om, men för den enskilda människan betyder det allt. Som till exempel för dessa som vuxit upp på Agape Child Centre i södra Indien. De kom dit för att deras föräldrar var fattiga och inte kunde ge sina barn skolgång och allt annat som de behövde för att få en dräglig uppväxt. Nu möter Thampy många av dem som vuxna. De har utbildning och bra jobb. Egna familjer som de kan försörja och de har skapat sig en plats i samhället. Det är fantastiskt att se utvecklingen. Dessa barn fick en möjlighet och den har verkligen förvandlat deras liv.

Som gåvogivare är du en del av detta arbete! Tack för att du fortsätter stödja Barn i Nöd och ge barn möjlighet till ett bättre liv! Det ger dem också hopp och lär dem drömma om en bättre framtid.


Karin Johansson

*text hittad på internet



**BARN
I NÖD**
INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK
INTERNATIONELL BARNHJÄLP

UTGIVARE
Barn i Nöd
- Insamlingsstiftelsen Svensk
Internationell Barnhjälp

KANSLI
Kungsportsavenyn 22,
411 36 Göteborg

REDAKTION
Karin Johansson,
ansv. utgivare

ANNONSER
Varughese Mathew

STYRELSE
Dick Brenner, ordförande
Karin Johansson, direktör
Varughese Mathew, kassör
Mattias Brenner
Elisabeth Vansvik
Petra Wallenstam
Johanna Bjurenstedt Gustafsson

PRENUMERATIONSPRIS
Inbetald gåva oavsett
belopp.
Tidningen utkommer:
mars, juni, september
och december.
Årsalmanacka i december

ORGNR 852000-5995
TELEFON 0760-20 11 32
E-POST info@barninod.com
HEMSIDA www.barninod.com
PLUSGIRO 90 05 75-2
BANKGIRO 900-5752

FRAMSIDA
Agape Child Centre
TRYCK/LAYOUT
Skilltryck AB,
www.skilltryck.se

Indien

- en resa under juli 2024

av Varughese Matew

Även i år har jag gjort den sedvanliga resan till Indien för att besöka våra projekt där. Jag besökte delstaterna West Bengal, Delhi, Madhya Pradesh, Maharashtra, och Kerala. Jag är mycket nöjd med resan och mötet med alla deltagare i våra projekt. Den nuvarande politiska situationen i Indien är inte gynnsam för kristna hjälporganisationer. Många organisationer står inför stora frågor som skapats av regeringen, som vill minska välgörenhetsarbete i landet. Ändå pågår arbetet. Behoven är oändliga. Jag träffade hundratals behövande barn under min resa.

Vi prioriterar utbildningsprogram för barn i alla våra projekt. Att ge god mat, fysisk träning, sjukvård, god hygien och disciplin ingår i varje projekt. Alla projekt är väl underhållna och fungerar bra.

Nagrakata i West Bengal

Detta är en plats belägen vid foten av Himalaya. Här ligger Grace Yrkesskola för unga kvinnor. På samma område finns en offentlig skola, ett skolhem och även en klinik som drivs av Global Aid i Norge. Detta är ett vackert campus till stor välsignelse för många barn. Manoj Kami och hans fru Ranju är ansvariga för det här institutet. De gör ett fantastiskt arbete och jag tillbringade två dagar tillsammans med dem där.

Tjugo unga kvinnor från närliggande byar får här utbildning till kosmetolog och skräddare. Det ingår också datautbildning och matlagning med mera. När de har slutfört sin utbildning under 6 månader, åker de tillbaka till sina respektive byar. Några av dem får en symaskin för att komma i gång med lite arbete hemifrån och på så sätt skaffa sig en inkomst. Andra kan få stöd för att hitta jobb i de närliggande städerna. Kort sagt, alla försöker få ett jobb och självförsörjning efter sin utbildning på skolan. Det är inte så lätt, men de ansvariga gör sitt bästa för att hjälpa dem att hitta ett arbete och försörjning. Några av tjejerna har startat egna skönhetsalonger och arbetar där. Det är ett fantastiskt arbete som vi är engagerade i, i Nagrakata. Det finns också planer på att utveckla några slags industriella projekt, där vi gradvis kan göra mer för de behövande.



New Delhi

En annan plats jag besökte var Delhi där Allen och Vanitha arbetar bland barn som bor i slumområdena. Detta par ger en grundläggande utbildning till barnen där. Ett bra arbete som hjälper många behövande barn. Det finns över 3000 barn i slumområdet där de arbetar.

Även misshandlade och ensamma kvinnor får stöd för att kunna etablera småföretag i sina enkla hem som skräddare, tillverkning av leksaker med mera. Vanitha och Allen har arbetat i slummen i 25 år och även om det många gånger känns tröstlöst och svårt, så fortsätter de att kämpa vidare. Det var trevligt att träffa dem som familj. Deras två döttrar studerar och på sin lediga tid hjälper de sina föräldrar i arbetet i slummen.



Shahpur och Padhar

Dessa två platser, i delstaten Madhya Pradesh, ligger i centrala Indien. Shahpur, är en liten by som under åren växt till sig och blivit mer av en liten stad, med många byggnader och butiker. Skolan som vi haft här har nu stängts efter 32 år. Fler skolor har startats i Shahpur och vi ser nu inte behovet av skolan som lika stort som när vi startade den. Ekonomiska problem och svårigheter av olika slag gjorde att vi trappade ner arbetet under några år. Från och med detta läsår har vi helt stängt skolan. Byggnaderna används nu till ett skolhem, där skolbarn från byarna kan bo. Framåt kommer denna plats att användas för olika skoländamål. Uthyrningsplaner finns. Skolans styrelse jobbar vidare för att hitta nya vägar, där de också måste finna ekonomi för arbetet. Förhoppningsvis löser sig något.

Vi har ju haft detta projekt under många år och det har varit till välsignelse för många barn från byarna runt omkring. Clifford Swarup som under många år varit den ansvarige för skolan har nu fyllt 90 år. Han skickar hälsningar till alla sponsorer och tackar för det stora stöd som skolan fått under alla dessa år.



Thampy och Clifford



Padharhemmet (SRCB)

Cirka 15 km söder om Shahpur ligger Padhar. Detta är en plats dit många missionärer från Sverige kom för många år sen. Här startade missionärerna bland annat ett sjukhus, barnhem, skolor och handikapphemmet som från början var en blindskola. Padhar sjukhus är och har varit en stor välsignelse för många i Betul-området.

Ett av projekten som missionärerna startade var blindskolan SRCB. Under många år stöttades centret av hjälp från Tyskland, men när Barn i Nöd kom dit 2010 fanns inget stöd alls. Vi gick då in för att göra en insats bland de funktionshindrade barnen och ungdomarna på platsen.

Här bor nu närmare 150 barn och ungdomar med olika slags funktionshinder. Detta är ett fantastiskt arbete och 28 personer arbetar här. Bajrao Gawai har det övergripande ansvaret från vår sida tillsammans med Andrews och Anugraham som dagligen arbetar på hemmet. Blinda barn lär sig läsa och skriva med punktskrift. En del av barnen klarar att gå i vanlig skola medan andra går i särskola för att få sin utbildning.

Under sommarlovet åkte de flesta av barnen tillbaka hem till sina byar. Men medan de var hemma ville de komma tillbaka till skolan, eftersom de tyckte att det var bättre att vara där än hemma. De lär sig mycket på institutionen. Vissa av dem är väldigt bra i sport, även om de är funktionshindrade och vissa sjunger väldigt bra, det finns många olika talanger bland barnen. Det är ett fantastiskt arbete som görs bland dessa barn och det betyder oerhört mycket. Barnen får också lära sig många olika praktiska saker, för att de förhoppningsvis i framtiden ska klara av att leva självständigt ute i samhället.

”Våra” barn som tidigare bodde på Ebenezer Home i Shahpur blev under pandemin flyttade till Padharhemmet och de finns fortfarande kvar och trivs bra. En av dessa tjejer studerar nu till sjuksköterska vid Padhar sjukhus. De övriga fem studerar i skolorna som finns i Padhar. De börjar närma sig åldern för att studera vidare och man letar efter passande utbildningar till dem.

Personalen på Padharhemmet gör sitt bästa för att förbättra situationen för dessa barn som bor på hemmet. Bajrao och Andrews tackar er alla för all vänlighet och stöd som ges till de behövande i Madhya Pradesh.

Blindmissionen i Kottayam, Kerala

Blindmissionen eller Good Hope Blind Mission (GHBM) har sitt huvudkontor i Kottayam som ligger i delstaten Kerala i södra Indien. K.C. Thampy och C.J Daniel driver tillsammans med fem andra styrelsemedlemmar projektet. Jag är också med i denna styrelse. De senaste 25 åren har vi arbetat bland personer med nedsatt syn. Idag har vi 20 barn som är blinda och de behöver särskild vård och hjälp. De går i en skola som är specialiserad på att träna blinda barn. Det är några katolska nunnor som driver skolan. Blindmissionens personal besöker barnen varje månad och ger dem ekonomiskt stöd för att de ska kunna bo och gå på skolan och få utbildning där. Barnen bor tillsammans med nunnorna på skolan. Arbetet går fint och barnen klarar sin utbildning bra. De studerar och får också fysisk, mental och moralisk träning varje dag. Miljön på skolområdet är bra för barnen. De trivs bra.

I Blindmissionens arbete ingår även 25 vuxna personer som är blinda eller har nedsatt syn. De bor hemma, tillsammans med sina släktingar, eller ensamma. De får medicinskt stöd varje månad och hjälpmedel såsom hörsel-skydd, käppar, punktskriftsböcker med mera.

Några av de blinda kan tjäna en liten summa pengar genom att sälja lotter, driva en liten kiosk eller sälja handstickade handdukar med mera. Det händer också att de kan råka ut för människor som ser sin chans att lura dem eftersom de är blinda och inte kan göra motstånd. Nyligen blev en av kvinnorna som sålde lotter utsatt. Det stannade en bil och en man kom ut och sa att han ville köpa lotter. Han tog hela "lottringen" och hoppade in i sin bil och körde i väg, utan att betala... Det kom någon som var i närheten och frågade kvinnan vad som hänt och hon berättade. Var det han som kör-



de i väg med bilen, frågade personen kvinnan. Ja, sa hon. Kanske kan man se något på den här, sa kvinnan och pekade på något som såg ut som en penna som satt på hennes kläder. Det var en kamera som spelat in det hela. Där kunde man tydligt se bilens registreringsnummer och mannen greps och kvinnan fick tillbaka sina lotter. Så den här gången slutade det lyckligt.

De flesta av dessa blinda är fysiskt svaga, på grund av diabetes och annan sjukdom. Det stöd vi ger dem är till stor hjälp. Varje år, eller när det är möjligt, genomför vi ett möte så att alla kan samlas och ha en gemensam måltid och träffas. Dessa personer har stora utmaningar i livet. Vuxna blinda får inte mycket stöd från myndigheterna, så vår hjälpande hand är ett stort stöd och alla tackar Barn i Nöd och alla sponsorer för omtanke och kärlek.



Poor Boys Home

Ett annat projekt som Blindmissionen försöker hjälpa är Poor Boys Home. Detta hem, för fattiga pojkar, har funnits i mer än 70 år. Många pojkar har bott här genom åren, för att få hjälp, stöd och för att gå i skolan. Hemmet ligger i hjärtat av staden Kottayam. För några år sedan började Barn i Nöd att stödja detta hem. Hemmet har inte mycket ekonomiskt stöd, utan får förlita sig på lokala godhjärtade människors generösa gåvor. Det händer inte så ofta.

Det bor cirka 40 pojkar på hemmet och de går i skolan från 4:e till 12:e klass. Mr Zachariah är ansvarig och gör ett bra arbete. Förra året gav Barn i Nöd en dator, mobiltelefon och en del möbler till hemmet. De är så tacksamma för gåvorna. Behoven är stora överallt och vi gör vårt bästa för att hjälpa där vi kan.





Agape Child Centre i Perumbavoor

Agape Child Centre är Barn i Nöds första projekt i Indien och det startades 1980. Sedan dess har tusentals barn bott på hemmet och välsignats med utbildning och god mat. De flesta av barnen kommer från bergstrakterna där det är svårt med skolgången. På Agape försöker man hjälpa barnen med alla deras behov. Det är en vacker plats och alla hjälper till för att göra det så trevligt och tilltalande som möjligt. Barnen får vara med och städa, göra mat, jobba i trädgården och på odlingarna med mera.

Klockan 05.30 går barnen upp på morgonen. Tills skolan börjar klockan 08.30 gör de bland annat läxor, städar på området och har morgonsamling. Moralisk utbildning och disciplin är Agapes varumärke. Nästan alla Agape-barn som bott här genom åren har det gått bra för.

Några av dem är nu poliser, sjuksköterskor, advokater, pastorer, affärsmän, taxiservice, mekaniker med mera. De har gått bra för dem och de finns nu på olika nivåer i samhället där de jobbar och tar hand om sina familjer. Det känns fantastiskt att fått följa dem sen de var barn och se hur fint de utvecklats genom åren.

Fiskdammen, korna, hönsen, ankorna och hundarna hjälper alla till för att göra miljön mycket trivsamt och en fin plats för barnen att vistas i. Barnens berättelser, om hur de tycker att det är att bo och växa upp på Agape, är väldigt fina. Skolan där barnen går är mycket uppskattad och ligger i närheten av hemmet och där kan de gå tills 12e klass.

I år finns det 42 barn som bor på Agape och går i skolan från klass 5. Både tjejer och killar håller på med idrott. Samtidigt som de studerar tränar de också sina olika idrotter. Många av deras föräldrar är fattiga, men genom att barnen bor på Agape så får barnen både chans att gå i skolan och även utvecklas inom idrotten. Många har redan nått högre nivåer på distrikts- och delstatsnivå. Dessa barn är glada och mycket entusiastiska. Varje helg kan föräldrar och släktingar hälsa på barnen. De umgås med dem från morgon till kväll och i vissa fall stannar de kvar över natten.

Ekonomi är alltid ett problem, men vi försöker hantera det vi har på bästa sätt. Vår personal gör sitt bästa för att behålla trenden och traditionen med Agape så gott de kan. Agape har mycket gott rykte. Vi måste tackla många utmaningar från myndigheterna, men Gud hjälper oss. Femton barn kommer från mycket fattiga familjer. Vissa har mamma, men ingen pappa och några har pappa, men ingen mamma. Det är smärtsamt att höra deras berättelser. En av flickorna hade stora problem i förhållandet till sin styvmor. Hon blev illa behandlad och till slut blev hon satt på ett barnhem. Nu är hon på Agape och har det bra. Hon sjunger, dansar och lär sig många praktiska och intressanta saker. På fritiden spelar barnen cricket, badminton och leker många olika lekar. I allmänhet går allt bra.

Än en gång vill jag säga tack till alla er som stöttar Barn i Nöds arbete och regelbundet ger oss gåvor. Ni gör en stor tjänst för mänskligheten. De behövande och fattiga behöver vår hjälp och vårt stöd! Gud välsigne er alla.

Varughese Mathew



Du vet väl om att du kan få skattereduktion för gåvor till Barn i Nöd?
För att vi ska kunna lämna in rätt uppgifter till Skatteverket måste vi ha ditt personnummer. Det finns en blankett på vår hemsida under fliken ”Stöd oss”, där du kan fylla i dina uppgifter och skicka in till oss, via post eller digitalt.



Skanna koden med kameran på din mobil
så kommer du till blanketten



Svarskort

Ja! Jag vill bli fadder!

Varje månad bidrar jag med:

150 kr 200 kr 300 kr 350 kr _____ kr

Välj ändamål till höger på talongen!

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Födelseår: _____

E-mail: _____

Skicka till: Barn i Nöd, Kungssportsavenyn 22, 411 36 Göteborg
...eller anmäl dig som fadder direkt via vår hemsida!



JAG VILL ATT **MITT FADDER-BIDRAG** SKA ANVÄNDAS TILL:

- Kollektivt fadderskap på _____
(fyll i vilket projekt)
- Barnhem för små barn i Kenya – Rangala
Privat fadderskap från 200 kr/mån



Vid upprättande av *Testamente*

...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.

Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen
även sedan Din dag på jorden är avslutad.



I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du upprätta ett skräddarsytt testamente, **helt kostnadsfritt!**



Testamentet upprättas digitalt genom att du fyller i ett kort formulär online. Du får löpande rådgivning genom processen och bestämmer själv vilken summa du vill donera till oss. **Kom ihåg:** För att ett testamente ska bli giltigt måste det signeras för hand framför två samtidigt närvarande vittnen, som också ska underteckna testamentet. Jurio guidar dig genom hela processen. Läs mer på: www.barninod.com/stod-oss/testamente eller scanna qr-koden med kameran i din telefon.



I SAMARBETE MED BARN I NÖD

RESCUE MISSION SECOND HAND

ÖPPET:

Onsdag 10-18
Lördag 10-15

Inlämning av saker:
tisdag-lördag 10-15

Hönekullavägen 7 i Mölnlycke (i f.d. bowlinghallen, nära bussterminalen och tåget.)
Tel. 031-401 410 • 0739-76 34 71

Tack alla våra annonsörer!



WALLENSTAM

Du missar väl inte vår hemsida?

www.barninod.com

DÄR KAN DU:
Bli fadder, ladda ner senaste tidningen, läsa mer om vårt arbete, hitta kontaktuppgifter och mycket mer.

opalen
FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fastighetsförvaltning handlar om förtroende

Det har vi uppnått genom:

- Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
- Korta beslutsvägar och personlig service
- Nätverk av specialkompetens

Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om uppdragen varit av teknisk eller ekonomisk art.

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och värdetillväxt.

Välkommen att kontakta oss!

Opalen Fastighetsförvaltning AB
Box 530 98, 400 14 Göteborg
Besöksadress: Kungssportsavenyn 22
Tel 031-799 85 00
info@opalen.se • www.opalen.se

Snabb & enkel kommunikation

När du behöver hjälp med folder eller hemsida mm

www.lobsterlayout.se

lobster
LAYOUT

Ge en gåva via Swish!

swish
123 900 5752

JURIO™

I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du upprätta ett skraddarsytt testamente, helt kostnadsfritt!

NOLE
Production

KRISTIN
— FISKERI AB —

EST. 1976

NORGÅRDENS
INTERIÖR

Ute i Göteborgs vackra norra skärgård ligger vår heminredningsbutik. Här kan du hitta det mesta som du behöver för ditt hem.

Varmt välkommen att göra ett besök - det lönar sig!

Hönö - 031-965738 - www.norgardens.com

Renew
GROUP

UNIHOČ

Zone

Zii FreeBandy AB

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA



Till minne

Allan Kristensson, Insjön

Anita Soumi

Lennart Torszell, Stockholm

Vi finns på flera
ställen runt vår jord!

www.barninod.se

BRASILIEN



Kärlakens Hem, Manacapuru



Lyckliga Barn, Autazes



Ray of Hope, Manaus

KENYA



Rangala Baby Home, Ugunja

THAILAND



BaanChivitMai, ChiangRai

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN



Hannacentret, Azua

ISRAEL



Neve Michael, Pardes Hana

INDIEN



Agape Child Centre, Perumbavoor



Padharhemmet, Padhar



Good Hope Blind Mission, Kottayam



Yrskeskola för flickor, Nagrakata

BARN
I NÖD

Gåva till Barn i Nöd

Tackkort önskas Ja Nej

Har du flyttat?

 Ny adress:

 90 SVENSK
 KONTO INSAMLINGS
 KONTROLL

Betalningsavsändare

«NAMN» «DNR»

«ADR_1»

«ADR_2»

«POSTNR» «ORT»

Från bankgirot (vid girering)

Belopp kronor

öre

Betalningsmottagare

BARN I NÖD

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

9 0 0 - 5 7 5 2

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

9005752 #45#

POSTTIDNING B

 Avsändare: Barn i Nöd,
 Kungssportsavenyn 22,
 411 36 Göteborg

 Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungssportsavenyn 22, 411 36 Göteborg
 ...eller gör din autogiroanmälan direkt på vår hemsida - www.barninod.com

Autogiro

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Medgivande

Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto för överföring av gåva via Autogiro till Barn i Nöd - Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp. Meddelande om uttag får jag på mina kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller även om jag får annat kontonummer eller om jag byter bank.

Täckning

Jag kommer att se till att det finns täckning på kontot för att överföring ska kunna göras den sista varje månad.

Stopp av uttag

Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i Nöd senast 5 dagar innan förfallodagen.

Medgivande återkallas

Medgivandet gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senast 5 vardagar efter det att banken/Barn i Nöd har fått min återkallelse.

Rätten att samarbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbeta med Bankgirocentralens register.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:

 Fadderbarn Utbildning Katastrof- och hjälparbete Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED:

 150 kr/mån 200 kr/mån 500 kr/mån Annat belopp: kr/mån

Namn:		Ref.nr:
Adress:		
Postnr:	Ort:	Telefon:
Personnr: (obligatorisk uppgift)		
Bank:	Email:	
Bankkonto som pengar ska dras från (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)		
Ort, datum:		
Namnunderskrift:		