

BARN I NÖD

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Nr 2/25 - Årgång 54



SID 5



SID 6





SOM FADDER ÄR DU MED

OCH FÖRÄNDRAR LIV!

Vill du vara med?

Att bli fadder innebär att du med en regelbunden gåva hjälper ett litet barn. Gåvan skickas direkt till det hem eller den grupp där barnet finns och kommer alla till del – ett så kallat kollektivt fadderskap.

Fyll i talongen på sidan 9 och skicka till oss – eller skicka ett mail till info@barninod.com och tala om vilka önskemål du har samt hur mycket du vill ge. Har du frågor om fadderskap, ring oss gärna på tel 0760-20 11 32.

www.barninod.com

En värld i förändring...

Det är en orolig tid vi lever i, där världen känns alltmer oförutsägbar. Nyhetsflödet är intensivt, och åsikterna går isär om vad som verkligen händer. Vi matas med olika bilder av verkligheten, men den fullständiga sanningen är svår att få grepp om.

Många av oss undrar vad som väntar – vad kommer ske med Ukraina och Ryssland? Hur kommer USA att agera? Världen känns skör, och det är som om marken gungar under våra fötter. Men mitt i osäkerheten får vi hålla fast vid det vi vet är sant – att godhet, gemenskap och hopp alltid kommer att vara viktigare än rädsla och splittring.

Blir påmind om en sång som Barn i Nöds tidigare medarbetare Ingegerd Norin ofta sjöng: Om jag kan hjälpa någon.

*Om jag kan hjälpa någon under livets gång
Om jag kan trösta någon med ett ord, en sång
Om jag kan visa någon vägen hem till Gud
Blir det mening med hela mitt liv*

*Om jag kan ge åt människor av mitt överflöd
Om jag kan sprida kärlek i en värld i nöd
Om jag kan leva livet som en kristen bör
Blir det mening med allt det jag gör*

*O hjälp mig att tjäna dig så
Herre, hjälp mig att tjäna dig så
Att jag kan visa någon vägen hem till Dig
Blir det mening med hela mitt liv*

*Om jag kan verka trofast för Ditt rike här
Om jag kan bringa budskap om hur god Du är
Om jag kan visa någon vägen hem till Dig
Blir det mening med hela mitt liv*

När världen känns osäker och oron växer, behöver vi något stabilt att hålla fast vid. Mitt i allt kaos finns det en trygghet i att vi har varandra – och en Gud som aldrig sviker. Oavsett hur mycket det stormar runt omkring oss, kan vi vila i att vi inte står ensamma. Där får vi sätta vårt hopp och vår tillit!

I detta nummer av tidningen kan ni också läsa om vårt spännande samarbete med BarnSamariten, som vi under året arbetar för att inleda i januari 2026. Det är en glädjande utveckling som ger oss möjligheten att tillsammans skapa en tryggare och mer hållbar framtid för våra fina projekt.

Vi ser fram emot att förena våra krafter och fortsätta göra skillnad för de människor vi hjälper! Håll ögonen öppna för mer info i kommande tidningar angående Barn i Nöd och BarnSamaritens samarbete.

Tack för att ni troget står vid vår sida och fortsätter att stötta vårt arbete. Ert engagemang och generositet gör det möjligt för oss att skapa en bättre och ljusare framtid för "våra" barn på de olika platser där vi verkar runt om i världen. Tillsammans gör vi skillnad!



Karin Johansson



BARN I NÖD

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP



En glädjande nyhet!

Barn i Nöd inleder samarbete med BarnSamariten

Som vi informerat om under mars månad i Almanackan 2025, så har vi på Barn i Nöd under en ganska lång tid funderat över framtiden. En tanke som har dykt upp är om vi skulle kunna finna en annan organisation att samarbeta med, för att på så sätt kunna gå starkare in i framtiden. Barn i Nöd har därför under 2024 fört samtal med den kristna hjälporganisationen BarnSamariten. Det har varit mycket positivt och vi ser fram emot fortsättningen. Under 2025 kommer vi nu att arbeta för att vi från och med 1 januari 2026 ska kunna samarbeta fullt ut. BarnSamariten, som har sin bas i Bankeryd, är på många sätt likt Barn i Nöd och våra arbetssätt ligger i linje med varandra, både utifrån en kristen grund och våra värderingar.

Vi är oerhört glada över denna utveckling och detta samarbete. Barn i Nöds fina projekt kommer att fortsätta som vanligt, då både jag och Varughese Mathew kommer att finnas kvar som handläggare för våra projekt. Däremot kommer administrationen att läggas under BarnSamariten. Det kommer att avlasta oss mycket och bli mer kostnadseffektivt. Detta är ett sätt att kunna möta framtiden bättre och säkerställa att vårt hjälparbete lever vidare, tillsammans med en organisation som vi har största förtroende för.

I och med att vår administration kommer att ligga under BarnSamariten så kommer vi från 1 januari 2026 att använda BarnSamaritens 90-kontonummer, men gåvorna till Barn i Nöd öronmärks för Barn i Nöds projekt. Precis som Barn i Nöd så är BarnSamariten godkända för skattereduktion hos Skatteverket. Mer information kommer under året.

Din hjälp är ovärderlig!

Tack för att du är med oss på denna resa! Vi behöver dig och framför allt behöver barnen i våra projekt dig. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att förändra liv och skapa hopp. Vill du veta mer om BarnSamariten och om deras hjälpverksamhet så rekommenderar jag dig att besöka deras hemsida, www.barnsamariten.se. Till hösten kommer det även att finnas information om Barn i Nöds projekt på deras hemsida.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss gärna på telefon: 0760-201132 eller via e-post: karin@barninod.com

Vi lutar oss mot bibelordet: *Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp.*

Jeremia 29:11

Tillsammans med BarnSamariten går vi in i en ljus och hoppfull framtid – en framtid där vi fortsätter att göra skillnad för utsatta barn och familjer runt om i världen!

Karin Johansson



En dag fylld av glädje, lek och tacksamhet i Amazonas

I början av februari fick jag återvända till Autazes för att träffa barnen igen – en efterlängtat och glädjefylld stund. Mycket har förändrats sedan i höstas, då en person som var med när centret byggdes gjorde anspråk på byggnaden. För att undvika konflikter och inte skapa problem för dem som bor och verkar där, har vi valt att inte bråka om det. Det är en situation präglad av politik och makt, men vi bär fortfarande hoppet om att byggnaden en dag ska återgå till sitt ursprungliga syfte. Mannen som tog över lovade att den skulle användas för barnens bästa, men sedan september har ingenting hänt. Vi fortsätter att be och hoppas att centret snart får fyllas av barnens skratt och aktiviteter igen.

Det som alltid är viktigast för oss är barnen i området. Därför känns det tryggt att vårt samarbete med Life Impact Brazil fortsätter. De har ett fantastiskt arbete i Autazes, och eftersom de tidigare verkade utifrån vårt center känner de barnen väl. Det betyder mycket att vi inte har behövt lämna det vi byggt upp under så många år, även om arbetet idag ser lite annorlunda ut. Och nu var jag äntligen tillbaka i Autazes – tillbaka för att möta barnen, lyssna till deras berättelser och dela stunder av glädje tillsammans. Med mig hade jag Nara och Izabelle från Ray of Hope.

Den 7 februari blev en dag att minnas. Eftersom centret stängdes ner i höstas hade vi inte tillfälle att ha en riktig julfest där, men nu var det dags. På sportplanen, bakom centret, samlades vi för en fest tillsammans med barnen – en dag fylld av skratt, lek och värme. Att få återse barnen och de eldsjålar som arbetat på centret var härligt. Att se barnens glädje var helt obeskrivligt. Jag vet inte vem som var lyckligast – jag eller barnen!

Under dagen fanns det något för alla. Barnen hoppade och skrattade i hoppborgen, lekte tillsammans och lyssnade uppmärksamt på en bibelberättelse. En popcornförsäljare var på plats och gjorde varma, nygjorda popcorn – och även om allt var uppskattat, blev just popcornen dagens stora höjdpunkt!

Men kanske var det mest betydelsefulla ögonblicket när vi fick dela ut mer än 80 påsar som var fyllda med skolmaterial och snacks. För många av barnen var detta en ovärderlig gåva, och det blev tydligt hur stor skillnad den gjorde i deras liv.

En mamma kom fram till oss tillsammans med sina två barn. Med tårar i ögonen berättade hon att skolstarten redan hade passerat och att hon inte visste hur hon skulle kunna köpa det skolmaterial som hennes barn behövde. Hon såg på oss och sa: "Det här är ett bönesvar." Den stunden gick rakt in i hjärtat.

Under dagen kom en liten pojke fram till mig, höll sin presentpåse hårt i handen och frågade: "Kan jag komma till centret imorgon?" Att behöva säga nej kändes tungt. Centret har varit en plats av trygghet och glädje för så många barn, så jag hoppas innerligt att den här situationen kan förändras i framtiden.

När jag senare frågade Willian, pojken som bor mitt emot centret, vad han tyckte var bäst under dagen, log han stort och sa: "Inget... Jag älskade ALLT!" Det svaret fångade precis vad dagen handlade om – ren glädje och tacksamhet.

Marta Rodrigues, Ray of Hope



Från en tegård i Chamurchi till en

*framtid fylld av
möjligheter*



Mitt namn är Menuka, och jag kommer från den fridfulla Chamurchi Tea Garden, belägen i den natursköna dalen i Doora Taria i norra Indien. Här, där de grönskande kullarna möter ändlösa teplantager och luften är fylld av doften av nylockade teblad, formades min barndom. Min far arbetade som tegårdsarbetare, medan min mor skötte om vårt hem och vår lilla familj. Som ensam barn var jag deras allt.

Min uppväxt präglades av både glädje och prövningar. Trots våra begränsade resurser såg mina föräldrar alltid till att jag fick grundläggande utbildning. Livet var dock inte enkelt. Vi hade ofta svårt att få ekonomin att gå ihop, och många gånger kändes även de mest grundläggande behoven som en lyx. Den största prövningen i mitt liv kom för sju år sedan när jag förlorade min mor i levergulsot. Hennes bortgång krossade mig. Hon var min vägledare, och utan henne kändes världen tom och osäker. Min far och jag kämpade för att klara oss, men vi visste att vi var tvungna att gå vidare.

Efter att jag slutfört mina klass 10-studier insåg jag att jag behövde ta ansvar för min framtid. För att hjälpa min far och skapa en bättre framtid för oss båda tog jag det svåra beslutet att lämna mitt hem och resa till Delhi för att söka arbete. De två åren jag tillbringade där var fyllda med slit och uppoffringar. Jag tog olika ströjobb och skickade hem så mycket pengar jag kunde. Trots detta längtade jag alltid tillbaka till Chamurchi. Min själ hörde hemma där, hos min far och våra tefält.

När jag återvände hem bestämde jag mig för att fullfölja min utbildning. Jag hade missat mina klass 12-tentor, men jag vägrade att låta det hindra mig. Jag skrev in mig på en distansutbildning och kämpade mig igenom mina studier. För att försörja oss började jag undervisa barn i grannskapet, vilket gav mig en liten men stadig inkomst på cirka 2 000 rupies (cirka 250 kronor) per månad.

En dag förändrades allt när jag träffade en vän som just avslutat en skönhetsutbildning. Hennes entusiasm väckte något

inom mig. Jag har alltid varit intresserad av skönhet och hudvård, och när hon berättade om Grace Yrkeskola – en skola som erbjöd kurser i Hår och Skönhet, datorkunskaper och engelska utan kostnad – visste jag att jag var tvungen att ansöka. Jag var nervös, med tanke på att endast 24 platser fanns tillgängliga, men jag tog mod till mig och skickade in min ansökan. När beskedet kom att jag blivit antagen kunde jag knappt tro det – en ny möjlighet hade öppnat sig för mig.

Att börja på Grace Yrkeskola var en vändpunkt i mitt liv. Från första stund kände jag mig välkommen och omhändertagen. Lärarna var inte bara kunniga utan också omtänksamma, och miljön kändes som ett andra hem. Jag lärde mig inte bara skönhetsvård utan fick också grundläggande datorkunskap och förbättrade min engelska – färdigheter jag alltid drömt om att bemästra.

Jag är oerhört tacksam för Grace Yrkeskola, som inte bara gav mig en utbildning utan också ett starkt stödnätverk. Där fick jag vänner som delade mina drömmar och lärare som uppmuntrade mig varje steg på vägen. De hjälpte mig att växa, inte bara professionellt utan även som person. Nu när jag har slutfört min utbildning har jag en tydlig vision för framtiden. Jag planerar att resa till Kerala för att vidareutbilda mig inom skönhetsbranschen och fördjupa mina kunskaper. Mitt slutgiltiga mål är att starta min egen skönhetsalong, där jag kan dela mina kunskaper och skapa möjligheter för andra som, liksom jag, drömmer om en bättre framtid.

När jag blickar framåt fylls jag av hopp och beslutsamhet. Utmaningar kommer alltid att finnas, men jag vet att jag är redo att möta dem. Från att ha varit en flicka som kämpade med förlust och osäkerhet, står jag idag starkare än någonsin. Med mina nyvunna färdigheter, stödet från mina nära och min vilja att lyckas, är jag övertygad om att jag kommer att förverkliga mina drömmar och bygga en ljusare framtid för mig själv och min far.

Varma hälsningar, Menuka





En ny början

för Ruth och Leah på Neve Michael i Israel

När Ruth, 7, och Leah, 6, kom till vårt akuta barncenter bar de med sig en tung börda av rädsla och chock. Deras unga liv hade präglats av smärtsamma upplevelser. De hade båda två blivit utsatta för incest av både sina föräldrar och äldre syskon. De var också chockade då mamman tagit sin hand från dem och sagt till dem att hon inte längre ville ha dem i familjen.

På Neve Michael möttes de av något helt nytt – värme, omsorg och en trygghet de aldrig tidigare känt. Vår personal omger dem med kärlek och respekt, och sakta börjar de förstå att vuxna kan vara snälla, att de är värda omtanke och att världen kan vara en plats fylld av möjligheter. Så tvärt emot allt de tidigare upplevt i sin egen familj.

Den långa vägen mot läkning har precis börjat, men vi ser redan små glimtar av hopp i deras ögon. Ett leende här, en stund av lek där – tecken på att deras inre sår sakta börjar läka. De får nu det stöd de behöver för att bygga upp sitt självförtroende och drömma om en framtid där de får vara trygga, älskade och fria att bara vara barn.

Tack vare kärleken och stödet från vår fantastiska personal – och från dig som gör vårt arbete möjligt – får Ruth och Leah nu chansen att skriva om sina livshistorier. Från smärta till hopp, från rädsla till trygghet.

Hava Levene
Föreståndare på Neve Michael



Svarskort

Jaa! Jag vill bli faddaer!

Varje månad bidrar jag med:

150 kr 200 kr 300 kr 350 kr _____ kr

Välj ändamål till höger på talongen!

Namn: _____

Adress: _____

Telefon: _____

Födelseår: _____

E-mail: _____

Skicka till: Barn i Nöd, Kungssportsavenyn 22, 411 36 Göteborg
...eller anmäl dig som faddaer direkt via vår hemsida!



JAG VILL ATT **MITT FADDER- BIDRAG** SKA ANVÄNDAS TILL:

- Kollektivt fadderskap på _____
(fyll i vilket projekt)
- Barnhem för små barn i Kenya – Rangala
Privat fadderskap från 200 kr/mån



Vid upprättande av *Testamente*

...kanske du vill tänka på Barn i Nöd.

Genom testamentet kan Du då hjälpa barnen
även sedan Din dag på jorden är avslutad.



I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du
upprätta ett skräddarsytt testamente, **helt kostnadsfritt!**



Testamentet upprättas digitalt genom att du fyller i ett kort formulär online.
Du får löpande rådgivning genom processen och bestämmer själv vilken summa du vill donera till oss.
Kom ihåg: För att ett testamente ska bli giltigt måste det signeras för hand framför två samtidigt närvarande vittnen, som också ska underteckna testamentet. Jurio guidar dig genom hela processen.
Läs mer på: www.barninod.com/stod-oss/testamente eller scanna qr-koden med kameran i din telefon.



I SAMARBETE MED BARN I NÖD

RESCUE MISSION SECOND HAND

ÖPPET:

Onsdag 10-18
Lördag 10-15

Inlämning av saker:
tisdag-lördag 10-15

Hönekullavägen 7 i Mölnlycke (i f.d. bowlinghallen, nära bussterminalen och tåget.)
Tel. 031-401 410 • 0739-76 34 71

Tack alla våra annonsörer!



WALLENSTAM

Du missar väl inte vår hemsida?
www.barninod.com

"Ibland tror vi att det vi gör bara är en droppe i havet. Men havet skulle vara mindre utan den droppen."

opalen
FASTIGHETSFÖRVALTNING

Fastighetsförvaltning handlar om förtroende

Det har vi uppnått genom:

- Lång erfarenhet, kompetens och ansvar
- Korta beslutsvägar och personlig service
- Nätverk av specialkompetens

Det har gett oss gott renommé och nöjda kunder oavsett om uppdragen varit av teknisk eller ekonomisk art.

Vi ger Dig både ekonomiska och praktiska plusvärden, dvs en förbättring av fastigheternas förvaltningsresultat och värdetillväxt.

Välkommen att kontakta oss!

Opalen Fastighetsförvaltning AB
Box 530 98, 400 14 Göteborg
Besöksadress: Kungssportsavenyn 22
Tel 031-799 85 00
info@opalen.se • www.opalen.se

Snabb & enkel kommunikation

När du behöver hjälp med folder eller hemsida mm

www.lobsterlayout.se

lobster
LAYOUT

Ge en gåva via Swish!

swish
123 900 5752

ZNF

JURIO™

I samarbete med den juridiska digitaltjänsten Jurio kan du upprätta ett skraddarsytt testamente, helt kostnadsfritt!

NOLE
Production

KRISTIN
— FISKERI AB —

EST. 1976

NORGÅRDENS
INTERIÖR

Ute i Göteborgs vackra norra skärgård ligger vår heminredningsbutik. Här kan du hitta det mesta som du behöver för ditt hem.

Varmt välkommen att göra ett besök - det lönar sig!

Hönö - 031-965738 - www.norgardens.com

Renew
GROUP

UNIHOIC

Zone

Zii FreeBandy AB

MEDDELANDE KAN INTE LÄMNAS PÅ DENNA SIDA



Gratulation

Maud Sundström, Töreboda

Till minne

Bo "Bosse" Hedenskog, Vallentuna

Ann-Mari Nilsson, Östersund

Lars Olov Wintergren, Leksand

INDIEN



Agape Child Centre, Perumbavoor



Good Hope Blind Mission, Kottayam



Padharhemmet, Padhar



Yrkesskola för flickor, Nagrakata

BARN I NÖD

BRASILIEN



Ray of Hope, Manaus



Lyckliga Barn, Autazes



Kärlekens Hem, Manacapuru

DOMINIKANSKA REPUBLICEN



Hannacentret, Azua

KENYA



Rangala Baby Home, Ugunja

ISRAEL



Neve Michael, Pardes Hana

Vi finns på flera
ställen runt vår jord!

www.barninod.se

Gåva till Barn i Nöd

Tackkort önskas Ja Nej

Har du flyttat?

 Ny adress:

 90 SVENSK
 KONTO INSAMLINGS
 KONTROLL

Betalningsavsändare

«NAMN» «DNR»

«ADR_1»

«ADR_2»

«POSTNR» «ORT»

Från bankgirot (vid girering)

Belopp kronor

öre

Betalningsmottagare

BARN I NÖD

INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP

Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)

9 0 0 - 5 7 5 2

SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING

#

#

9005752 #45#

POSTTIDNING B

 Avsändare: Barn i Nöd,
 Kungssportsavenyn 22,
 411 36 Göteborg

 Skicka kupongen till: Barn i Nöd, Kungssportsavenyn 22, 411 36 Göteborg
 ...eller gör din autogiroanmälan direkt på vår hemsida - www.barninod.com

Autogiro

VILLKOR FÖR AUTOGIRO

Medgivande

Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto för överföring av gåva via Autogiro till Barn i Nöd - Insamlingsstiftelsen Svensk Internationell Barnhjälp. Meddelande om uttag får jag på mina kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller även om jag får annat kontonummer eller om jag byter bank.

Täckning

Jag kommer att se till att det finns täckning på kontot för att överföring ska kunna göras den sista varje månad.

Stopp av uttag

Jag kan lätt stoppa ett uttag genom att ta kontakt med banken eller Barn i Nöd senast 5 dagar innan förfallodagen.

Medgivande återkallas

Medgivandet gäller tills vidare. Om jag vill återkalla medgivandet gör jag det genom att kontakta banken eller Barn i Nöd. Medgivandet upphör då senast 5 vardagar efter det att banken/Barn i Nöd har fått min återkallelse.

Rätten att samarbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbeta med Bankgirocentralens register.

ANMÄLAN TILL AUTOGIRO

JAG ÖNSKAR ATT MIN GÅVA GÅR TILL:

 Fadderbarn Utbildning Katastrof- och hjälparbete Där det bäst behövs

JAG BIDRAR MED:

 150 kr/mån 200 kr/mån 500 kr/mån Annat belopp: kr/mån

Namn:		Ref.nr:
Adress:		
Postnr:	Ort:	Telefon:
Personnr: (obligatorisk uppgift)		
Bank:	Email:	
Bankkonto som pengar ska dras från (Clearingsnr, 4 siffror + kontonummer)		
Ort, datum:		
Namnunderskrift:		